

OSMANLI
DEVLETİNDE

Ehl-i Beyt

SEVGİSİ

“Osmanlı Devleti’nde Ehl-i Beyt Sevgisi” isimli bu sergiyle yüzyıllarca bu dairede muhafaza edilen Ehl-i Beyt’e ait hatıralar 27 Ağustos-24Kasım 2008 tarihleri arasında İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi’nde ilk kez ziyaretçileriyle buluşacaktır.

- Hız. Peygamber’in Su İçtiği Tas 21/37
Hız. Fatıma'nın Hırkası 21/459
Hız. Fatıma'ya atfedilen Gömlek 21/464
Hız. Fatıma'nın Kabir Örtüsü 21/121
Hız. Fatıma'ya atfedilen Seccade 21/14
Ebü'l Hasan'ın (Hız. Ali) Kılıcı 21/141
Hız. Hüseyin'e ait Hırka Parçası 21/479
Hız. Hüseyin'in Cübbesi 21/74
Kerbela Toprağı 21/743
Siyer-i Nebi H. 1222, 383 a
Siyer-i Nebi H. 1223, 410 b
Kasas-ı Enbiya H. 1228, 162 a



Eğri Seferi'nde
Hırka-i Şerif'in baş üstünde taşınması
Sergi Logosu: Hümanur Bağlı

With the love for the Holy Prophet, the Ottoman Sultans preserved with great care the items belonging or attributed to Ahl al-Bayt within the Chamber of Holy Mantle for centuries.

The relics belonging to Ahl al-Bayt, the sword of Hazrat Ali, the mantle of Hazrat Fatıma, the cloak of Hazrat Hussain, the prayer rug and the enchanted shirt attributed to Hazrat Fatıma, Karbala Soil, a piece of cardigan belonging to Hazrat Hussain and other items which had been preserved for centuries within this chamber will meet their visitors for the first time in an exhibition entitled “Love for Ahl al-Bayt in the Ottoman State” between August 27th - October 24th, 2008 in Istanbul Topkapı Palace Museum.

27 Ağustos | 24 Kasım 2008

Topkapı Sarayı Müzesi
Mukaddes Emanetler Dairesi
Silâhdar Hazinesi Bölümü

TOPKAPI SARAYI MÜZESİ ve TÜRKKAD İstanbul Şubesi



TAŞYAPI
ENERJİ GRUBU

NEPES
yayınevi

akr
çimento san. tic. a.ş.



LOVE FOR AHL AL-BAYT IN OTTOMAN STATE

Ahl al-Bayt is used to mean the household of Hazrat Muhammad.

During the caliphate of Hazrat Abu Bakr, Hazrat Omar and Hazrat Uthman, Ahl al-Bayt was shown diligent care and respect. Upon Hazrat Ali's having to leave caliphate to Muawiya after the incident of hakem (judge), Ah al-Bayt started to go through difficult times. At this period, Hazrat Ali and Hazrat Hassan were martyred. Yazid bin Muawiya ruthlessly massacred Hazrat Hussain and his family in Karbala on the way from Medina to Qufa (*Mubarram 10th, 61/October 10th 680*). This disaster formed the breaking point of the tension that was long escalating, and was engraved in the minds of people as one of the most deplorable incidents of the Islamic history.

Beginning with the late Umayyad period, the necessary respect and love was shown to Ahl al-Bayt in the Abbasid Period, Fatimi Period, Ayyubid Period, Ilkhanate Period and Mamluk Period. *'Niqabat Institution'* emerged as a result of the effort to show love for and reverence to the ummat of the Prophet Muhammad and to materially and spiritually protect them. The main duty of the Niqabat institution which functioned as a state institution was to accurately determine the lineage of the sayyids. Niqabat institution became an organization which showed continuity in all Islamic states.

In the Turkish-Islamic geography with its unique beauties, love for and reverence to Ahl al-Bayt has been experienced since the Turkish people embraced Islam. The Holy Prophet and his family have not been considered separately and the Turkish-Islamic literature tradition has been enriched with Maqtal al-Hussains, Karbala elegies, Ali na'ts, nat al-duvazdahs, Hazrat Ali's war epics and Hazrat Fatima's mawlid. The names of Ahl al-Bayt and the verses, hadiths and stanzas about them have been engraved on the plates in various designs, and the rare examples of husni calligraphic art has adorned the walls of mosques, lodges and houses. Niqabat institution took the name *Naqib al-Asbraf* in the Ottoman State and offered a series of social and financial privileges to the sayyids and sharrifs who always had a respected position in the society.

OSMANLI DEVLETİNDE EHL-İ BEYT SEVGİSİ

Ehl-i Beyt, Hz. Peygamber'in ev halkı anlamına gelir. Ehl-i Beyt'e, Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman döneminde büyük bir ihtimam gösterilmiştir. Hz. Ali'nin hakem olayından sonra, hilafeti Muaviye'ye bırakması ile Ehl-i Beyt için sıkıntılı günler başlamıştır. Bu dönemde Hz. Ali ve ardından Hz. Hasan şehid edilmiştir. Yezîd b. Muâviye Halife olduğunda Medîne'den Kûfe'ye gitmekte olan Hz. Hüseyin'i ve ailesini Kerbelâ'da acımasızca katletmiştir (*10 Mubarrem 61/10 Ekim 680*). İslâm tarihinin en elim hâdiselerinden biri olarak zihinlere kazınan Kerbelâ faciası, tırmanmakta olan gerilimin kırılma noktasını oluşturmuştur.

Emevî döneminin sonlarından itibaren Abbasi, Fatimi, Eyyübî, İlhanlı ve Memlûk dönemlerinde Ehl-i Beyt'e gereken saygı ve sevgi gösterilmiştir. Âl-i Muhammed'e sevgi, hürmet gösterme ve onları maddî ve manevî anlamda koruma gayreti neticesinde *'Nikabet Müessesesi'* doğmuştur. Devletin bir organı olarak faaliyet gösteren Nikabet müessesesinin temel vazifesi seyyidlerin neseplerini doğru olarak tespit etmektir. Nikabet müessesesi İslâm devletlerinde devamlılık gösteren bir müessese olmuştur.

Ehl-i beyt sevgisi ve hürmeti Müslüman oluşlarından itibaren Türk-İslâm coğrafyasında kendine has güzellikleri ile yaşanmaya başlamıştır. Peygamber ve ailesi birbirinden ayrı düşünülmemiş, Türk-İslâm edebiyatı geleneği Maktel-i Hüseyinler, Kerbelâ mersiyeleri, Ali na'tları, na't-ı düvâzdehler, Hz. Ali cenknâmeleri, Hz. Fâtıma mevlîdi ile zenginleşmiştir. Ehl-i Beytin isimleri ve haklarındaki âyetler, hadîsler, kıt'alar muhtelif istiflerle levhalara nakşedilmiş, hüsn-i hat sanatının bu nâdide örnekleri câmilerin, dergâhların, hânelerin duvarlarını süslemiştir. Nikabet müessesesi, Osmanlı Devleti'nde *Nakîbü'l-eşraflık* adını almış ve cemiyette her zaman saygın bir konuma sahip seyyid ve şeriflere bir takım sosyal ve iktisâdî ayrıcalıklar tanınmıştır.

Osmanlı Padişahları, Hz. Peygamber'e duydukları sevgiyle, Topkapı Sarayı Hırka-i Saadet Dairesi'nde, Ehl-i Beyt'e ait olan veya ona atfedilen teberrükatı yüzyıllar boyunca büyük bir özenle saklamışlardır.